

de ALARM KLOK

MAILING 15 van Dement Oostende

september 2006

Een mailing van onze actiegroep naar onze talrijke sympathisanten, het stadsbestuur en bepaalde leden van de pers.



Foto Greta Van Rompaey

De Koninklijke Stallingen gaan door naar de volgende ronde !!!

Vandaag werden de vijftien finalisten bekend gemaakt voor het verder verloop van Monumentenstrijd. Met veel plezier kunnen wij dan ook meedelen dat onze inzending, de Koninklijke Stallingen, een plaats heeft veroverd voor de Monumentenstrijdfinale (op Canvas in januari-februari 2007). De genomineerden zijn :

Provincie West-Vlaanderen

Diksmuide - Begijnhof

Oostende - Koninklijke Stallingen

Poperinge - De hopcultuur

Provincie Antwerpen



Duffel - Cinema Plaza
Mechelen - Het uurwerk van de Sint-Romboutstoren
Merksplas - Kerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Merksplas Kolonie

Provincie Limburg

Borgloon - Stoomstroopfabriek
Genk - Mijnsite Winterslag
Halen - Sint-Jansbergklooster

Provincie Oost-Vlaanderen

Gent - Boekentoren
Gent - Campo Santo
Geraardsbergen - De Oudenberg

Provincie Vlaams-Brabant

Alsemberg - Papiermolen Herisem
Tienen - Drie Gallo-Romeinse tumuli
Vilvoorde - Tuchthuis

(info : www.monumentenstrijd.be)

Dankzij een niet aflatend enthousiasme, een ijzersterk dossier en ondanks een belachelijk klein budget zijn we erin geslaagd om heel wat Oostendenaren voor de Stallingen te doen stemmen.

Dit is het grote bewijs dat ERFGOED LEEFT bij de Oostendse bevolking. De vele Oostendenaars uit sportclubs, cultuurverenigingen en -diensten, de verschillende schoolnetten en vele vele anderen steunen ons stedelijk erfgoed. Dankzij hun steun en inzet strijden de Stallingen nu verder om de niet onaanzienlijke restauratiepremie van 500.000 euro (zou volgens het nieuws vandaag al opgetrokken zijn tot € 1.000.000) die de winnaar krijgt.



De Koninklijke Stallingen op Open Monumentendag

Meer dan 1000 bezoekers kwamen de Stallingen bezoeken op de Open Monumentendag van 10 september. Dement Oostende zorgde voor het onthaal van alle bezoekers in Belle Epoque kledij, en verzorgde de gidsbeurten. Flyers en affiches werden rijkelijk uitgedeeld.

Zelfs koning Leopold II (gespeeld door Oostends acteur Duc Ducquenoy) kwam kijken hoe nu zat met zijn stallingen. Samen met zijn gevolg kwam aan in zijn koets, maar hij werd plots uitgedaagd door Herr Ivar Knudsen (gespeeld door Herr Seele) voor een boksmatch in de legendarische bokscub Flandria.

Een spannende bokspartij in vijf ronden was het gevolg, gedirigeerd door Sebastien Dewaele (acteur en zanger van de Oostendse Cultgroep Preuteleute). Echter was onze koning te sluw voor de hyperkinetische Herr Seele. Een hoefijzer in de handschoen is inderdaad toegestaan in stallingen. Exit Herr Seele.





Verder was ook de Oostendse hotelschool aanwezig. De eerste Vlaamse hotelschool ging van start op deze lokatie. Vier leerlingen bedienden onze sappen-trapper, en deelden vele sapjes uit aan de bezoekers.

Verder waren ook alle sportclubs open, en hierbij gaat onze dank zeker naar de Turnclub OTV Noordzee, turnclub Willen is Kunnen, Boksclub Flandria, Ostend Judo Club, Oostendse Schaakclub en Sportdienst Oostende.



De Oostendse Blogsite

Zelf op de blogsite van Oostende zijn leuke zaken te lezen, en de teksten zijn zeker een opsteker voor ons!!! Allemaal te lezen op <http://blog.oostende.be>

Koninklijke Stallingen halen Monumentenstrijd

Podium & Cultuur

Pieter Dewulf

14 reacties



Ik ben een puber en ik basket bij de miniemen van *Sunair Oostende*. In de B-ploeg weliswaar, en in tegenstelling tot bloedbroeder Doent zit ik vaak op de bank. Maar vandaag is het feest want *Matthias Desaevers* speelt mee met ons en we spelen concurrent Voso in de vernieling.

We staan op het terrein waar het grote Sunair van *Marc Brown* en *Ed Rains* 's weekends furore maakt: de baskettempel in de **Koninklijke Stallingen** van Leopold II.

We zijn velen jaren later nu en van Sunair is al lang geen sprake meer. Zelfs de *Mister V-arena* op Stene was te klein voor het overambitieuze *Telindus* en dus werd een nieuw superstadion gebouwd op Mariakerke, tot groot jolijt van de omwonenden. De Koninklijke Stallingen bleven al die jaren een beetje aan hun lot overgelaten.

Opnieuw is het **Dement Oostende**, vaak roependen in de woestijn, die op de kar springt. In het kader van het initiatief **Monumentenstrijd**, een groots opgezette wedstrijd van de VRT, diende Dement een dossier in dat zo sterk was dat het de selectie haalde uit meer dan vierhonderd inzendingen. Oostende mag de actiegroep dankbaar zijn, want voor het winnend monument is een restauratiebedrag van 500.000 euro weggelegd.

De stallingen zijn één van de zeldzame overblijfsels van Leopolds grootse plannen. Ontworpen door de Noor **Knudsen** in 1903-1904 is hun Scandinavische stijl uniek in België. Wie Oostende in zijn hart draagt, surft dan ook als de bliksem naar www.monumentenstrijd.be en stemt voor deze belangrijke gebouwen!

25-08-2006

14 reacties op 'Koninklijke Stallingen halen Monumentenstrijd'

1. marc zegt op 27-08-2006:
goed initiatief, het oude sportcentrum kan wel een onderhoudsbeurt verdragen, zoniet hebben we er binnenkort geen meer en staat er een appartementsgebouw in de plaats... misschien wil Oostende da gebouw bewust laten verkrotten??
2. stem hier zegt op 28-08-2006:
Stem [HIER!!](#)
3. Joerie zegt op 28-08-2006:
Helà! Ik woon nog niet zo lang in Oostende, maar toch al lang genoeg om af en toe langs dat rare houten gebouwtje te joggen, en me telkens af te vragen wat dat nu eigenlijk is. Er hangen Olympische ringen op, vreemd! Een soort sportchalet? Maar een chalet vlak aan zee dan, niet in de Alpen! Heel origineel. Eigenlijk moest ik er wel om lachen. Het is een gebouwtje dat de buurt daar wat speciaal maakt! En nu leer ik dus dat het ooit 'Koninklijke Stallingen' waren, en dat er nu in gesport wordt. Het klopt dat

het te verloederen geraakt: ik zag waterringen en kapotte dakpannen... Ik heb net gestemd via internet, het neemt eventjes de tijd, maar enfin, je moet tenminste niet sms'en aan een halve euro per stuk!! Dan heb ik mijn bijdrage geleverd, en kan ik nog breder lachen als ik er de volgende keer voorbij ga joggen.

4. Karel Van Dromme zegt op 28-08-2006:

Joerie, als je meer wil weten over de Koninklijke Stallingen, dan moet je zondag 10 september in je agenda schrijven! Het is dan Monumentendag, en dan kan je er gratis een toer maken met een gids, om het gebouw van binnenste buiten te bezoeken!

5. Björn Anseeuw zegt op 29-08-2006:

Dement Oostende, hun naam doet het misschien niet vermoeden, is wat betreft het ergoed in onze stad steevast alert. Kort op de bal spelen heet dat. Ze koppelen echte vakkennis aan een gedrevenheid die campagneleiders dezer dagen doet watertanden. Het siert hen dan ook dat ze voor de Koninklijke Stallingen een opknapbeurt willen versieren. Er zijn burgemeesters die naar Barcelona trekken om eens te kijken hoe ze het binnen hier en honderd jaar zouden aan boord kunnen leggen. Dat heet dan weer zand in de ogen strooien. Want in de eerste honderd jaar telt voor dit bestuur niet zozeer erfgoed dan wel commercieel vastgoed. Maar goed, Dement Oostende en de Koninklijke stallingen dus: er zijn alvast twee redenen om ervoor te stemmen. Het is een goed project en de actiegroep verdient zo'n succes.

6. Blogletter zegt op 29-08-2006:

Allemaal stemmen!

7. Millie zegt op 31-08-2006:

proficiat DementOostende, ik heb net gekeken naar jullie blogsite, www.dementOostende.blogspot.com, ik ben stil geworden van de ravage die stadsbestuur toelaat te gebeuren aan het resterende prachtige Oostendse patrimonium, schandelijk is dit! WAAROM?? Het is nagenoeg bekend dat het stadsbestuur geen benul heeft van Erfgoed, maar ik wist niet dat het er zo erg aan toe ging. alle charmante plekjes, pleintjes zijn inderdaad aan 't verdwijnen en worden kille donkere ziellose plaatsen. Ik vrees dat ze zullen doorgaan tot op de bodem, tot onze geschiedenis herschape is tot iets uit de boekjes.

8. marc zegt op 31-08-2006:

na twee wereldoorlogen grotendeels overleeft te hebben, krijgt Oostende nu Bart Bronders. ...stadsvernieuwing?... ik stond erbij en ik keek ernaar... Het sportcentrum is ook helemaal aan 't verkommeren, je moet maar eens gaan kijken, zon 10 sept is het er open monumentendag.

9. Mark zegt op 01-09-2006:

Met andere woorden Marc: stemmen is de boodschap!

10. Johan De Man zegt op 01-09-2006:

Inderdaad Mark, stemmen is de boodschap. En daarbij is de stemming van de Monumentenstrijd maar een leuk oefenpartijtje. De echte stemming voor een beter erfgoedbeleid is in de maand oktober, bij de gemeenteraadsverkiezingen! Ik weet in elk geval voor wie ik niét ga stemmen. Mensen die op andere vlakken tonen dat ze Oostende dynamiek kunnen geven, maar tegelijk het gezicht van Oostende zo snel zo veel lelijker durven te maken, die kunnen niet oprecht houden van hun stad! Het is echt om misselijk van te worden. Bedankt voor het doorgeven van de blogsite van

Dement Oostende, dan zal ik eens zien of ik mij ook kan inzetten.

11. guy zegt op 03-09-2006:

Allemaal inschrijven op de mailings van Dement Oostende !!! stuur je e-mail adres naar dementoostende@hotmail.com

12. guy zegt op 03-09-2006:

en ik ga het geen twee keer zeggen

13. Sappho zegt op 06-09-2006:

Zeker doen, de mailings van Dement zijn niet alleen zeer interessant, het geeft hen ook een steuntje in de rug. Mensen met zo'n grote inzet zijn zeldzaam tegenwoordig en moeten we op handen dragen..

14. seppe zegt op 15-09-2006:

Kan er me iemand zeggen wat hierover de beleidsvisie is van de échte burgemeester van Oostende: VDL? Oostende mag geen opgewaardeerd Benidorm worden, maar daar zijn we wel naar op weg... Een leefbare stad begint bij een stad op mensenmaat, en de huidige diarree aan inspiratieloze betonnen appartementsblokken dragen daar allesbehalve toe bij. Dat de beleidsmakers het verband tussen leefbaarheid en de ontmenselijkende kippenhok-hoogbouw over het hoofd zien stoort me mateloos. Sorry beste schepen Bronders, maar mijn stem heb je deze keer niet.

3. yves zegt op 15-09-2006:

Dit initiatief én de acties van Dement verdienen alle steun. Want inderdaad, de vele lelijke appartementsblokken vreten de ziel uit onze stad. Dat jonge Oostendaren met zoveel passie opkomen voor een leefbare stad raakt me diep en doet me dromen dat er beters mogelijk is dan het huidige korte termijn denken waar winst en prestige. Twee keer denken voor ik in het stemhokje kom. Welke partij maakt trouwens werk van erfgoedbeleid? Waar lees ik hierover iets in de verkiezingsbeloften

Algemeen

Bezoek onze website voor nieuwtjes en berichten ! Welke gebouwen lopen gevaar in Oostende ?
Wat zijn onze acties ?

<http://www.dementoostende.blogspot.com/>

Meer informatie ? Commentaar ? Sympathie ? Ken je personen die ook geïnteresseerd zouden zijn in onze mailings ? Wens je onze affiche uit te hangen (A3 of A5-formaat) ? Geef het ons door op :

e-mail: dementoostende@hotmail.com

telefoon: 0498 69 01 59

Wil je onze mailing niet meer ontvangen ? Geef ons ook een seintje.

De "Alarm Klok" is een knipoog naar het officiële informatieblad van de stad Oostende. En met een alarmklok maken we ook een link naar de verdwenen klok van de Hazegras-kerk : symbool voor het respect waarmee ons bestuur het erfgoed behandelt.